



Petrus

Op weg naar Kerst
adventskalender 2020

Geef licht



Protestantse
Kerk

| Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Bestel jouw gratis kerst-cd

via daaromkerst.nl



Geef licht van Stef Bos of
Kijk, het wordt licht van Elly & Rikkert en vrienden

DAAROM
Kerst

Vooraf

*Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.*

*Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.*

*Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen.*

Sytze de Vries

Lied 500: 5



Geef licht! Het goede leven met elkaar delen.

Dat is het thema van deze adventskalender. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Wij mogen dat licht betekenis geven en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven. Dát delen en dát vieren met de mensen om ons heen, maakt het leven goed. In de ander komt iets van God naar ons toe en zien we een glimp van het licht van Christus.

In deze adventskalender vindt u voor iedere dag een bijbeltekst over licht en ontdekt u hoe u in Gods licht het leven met elkaar kunt delen. Voor iedere dag is er een vraag om over na te denken, afgewisseld met een recept, gedicht, lied of quote.

Een goede en gezegende adventstijd op weg naar Kerst toegewenst!

Met dank aan de schrijvers van de dagelijkse overdenkingen:
Nienke van Andel, Iwan Dekker, Nynke Dijkstra, Marleen van der Louw,
René de Reuver, Paul Visser en Rob Visser.

Van 29 november t/m
5 december collecteert
Kerk in Actie om
vluchtelingenkinderen
in Griekenland een
beter leven te geven.

Collectant gemist?
Geef dan via
**kerkinactie.nl/
griekenland** of via de
QR-code. **Bedankt!**



**kerk
in actie**

Huis-aan-huiscollecte

Ik wil horen wat God ons zegt. De HEER spreekt woorden van vrede tegen zijn volk, zijn getrouwen. Laten wij niet weer vervallen in dwaasheid! - Psalm 85:9



Psalm 85 is een echt adventslied. Het lied zet in met de herinnering aan het goede dat God heeft gedaan: 'U bent uw land genadig geweest, Heer' (vs 2).

Vanuit deze ervaring klinkt een gebed om hulp. Van Gods genadige nabijheid is op dat moment namelijk niets meer te merken. Er rest alleen nog maar een schreeuw uit de diepte: 'help ons, keer naar ons terug' (vs 5), 'breng ons weer tot leven' (vs 7). Juist de herinnering aan het goede van God en het indringende gebed geven de zangers hoop. Omdat God genadig is en we Hem onze nood mogen vertellen, spoort het lied ons aan om te horen wat God zegt. Om ons op te trekken aan zijn woorden van vrede. Zijn glorie zal wonen in het land. Recht en vrede zullen elkaar kussen. God gaat voor ons uit. Hij baant een weg. Het is advent: God komt. Aan Hem is de toekomst!



Zing of lees de berijmde Psalm 85 vandaag een aantal keer. Wat doet dit met u?



*Verblijd u in de Heer te allen tijd,
dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijd u,
verblijd u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.*

*Daarom, dank God, de vrede die Hij geeft
gaat alle redelijk verstand te boven.
Hij die uw harten in zijn hoede heeft
is goed, is God, Gij moet in Hem geloven.*



Kerstkrans



BENODIGDHEDEN

- strokrans
- kerstgroen
- zilver of goudkleurig eucalyptus
- kerstballen
- dennenappels
- wikkeldraad
- warme lijm

AAN DE SLAG

1. Verdeel het groen in kleine bosjes en bind deze vast met wikkeldraad om de strokrans.
2. Werk in één richting zodat je een mooie cirkel krijgt.
3. Versier de krans met eventueel goud of zilver eucalyptus en mooie kerstballen, dennenappels etc. Plak deze vast met warme lijm.
4. Bevestig aan de bovenkant van de krans een lint om de krans op te hangen.



MAANDAG 30 NOVEMBER 2020

Lezen: Genesis 18: 1-15

***Hij boog diep, en zei: 'Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan.'* - Genesis 18: 3**

Abraham en Sara: veel beloften, maar weinig vervulling. Een land, nakomelingen: het is beloofd door de Allerhoogste, maar er is niets werkelijkheid geworden.

Abraham ontvangt drie vreemdelingen. En wéér klinkt er een belofte: over een jaar zal Sara een zoon hebben. Echt? Wat zijn dit trouwens voor mannen? Engelen? De Heer zelf blijkt afgedaald naar de tent van Abraham, Zijn Woord klinkt. Een onmogelijke belofte? 'Niets is voor de Heer onmogelijk'. Abraham en Sara staan in een lange rij van mensen bij wie God een nieuw begin maakt. Onvruchtbare vrouwen baren een kind, Maria wordt moeder op wonderbaarlijke wijze. Wat onmogelijk lijkt wordt mogelijk. Hij komt immers zelf naar ons toe. Zo breekt het Licht door, zo leven wij toe naar de geboorte van dat andere kind: Jezus.

? Waar hoopt u op? Hoe zou u daarvoor kunnen bidden?

DINSDAG 1 DECEMBER 2020

Lezen: Deuteronomium 6:1-10



***Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.* - Deuteronomium 6:5**

Geluk en rijkdom zijn belangrijke doelen in een mensenleven. Maar wat zegt de Bijbel over een goed leven? Deuteronomium 6:1-3 geeft aan dat je gezegend zult zijn met een lang leven, als jij en je (klein)kinderen zich aan de geboden van God houden. Misschien denk je wel: 'Dat is dan niet voor mij weggelegd, want ik heb er een potje van gemaakt!' Het mooie is, dat de Bijbel niet zegt dat een *keurig* leven de sleutel tot geluk is. Vers 5 geeft kernachtig weer dat de relatie van jou met God het allerbelangrijkste is. God wil je liefde. Ook al zit je midden in een situatie vol verdriet of schuld, als je jezelf met al je krachten aan God vastklampt, zal Hij je zegenen. Het liefste wat Hij wil is namelijk dat je naar Hem luistert, en Hij naar jou. Dan heb je pas een goed leven!

? Wat heeft u op uw hart? Kunt u uw (gebroken) situatie met God delen en zijn liefde voor u vandaag ontvangen?

Geef licht



Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen

Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien

En Hij geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht.

Stef Bos

Luister het complete lied op
petrus.protestantsekerk.nl/geeflicht



WOENSDAG 2 DECEMBER 2020

Lezen: Jesaja 60:1-9

***Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER. - Jesaja 60:1***

Als vanzelf denk je soms: schitter ik wel genoeg voor God? Dit is nooit Gods vraag. Hij weet al lang dat wij geregeld meer duisternis zijn dan licht. Zijn eigen volk was daar, pijnlijk genoeg, jaar en dag een levend bewijs van geweest. Daarom komt Hij ons veelbelovend tegemoet en nodigt: Sta op, zoals je bent, en kom in het licht dat ik over je laat opgaan. In Jezus, het stralend licht, verscheen het op weergaloze wijze! Licht van pure genade en louter goedheid, dat het duister verdrijft uit je hart, je ogen, je praten en je doen en laten. Dit biedt nieuw perspectief, aan Israël én volken overal vandaag. Van heinde en ver ziet de profeet ze komen. Advent is niet anders dan je aansluiten in die rij. Gaandeweg ga je ervan stralen, meer en mooier dan welke glitters ook!

! Opdracht: Sta op en schitter!

DONDERDAG 3 DECEMBER 2020

Lezen: Psalm 27



***Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER. - Psalm 27: 14***

Als je Psalm 27 goed leest, zie je dat er een overgang in zit. Eerst gaat het in deze psalm over God, een belijdenis. Daarna (vanaf vers 7) is deze psalm tot God gericht en wordt het een gebed. Aan het eind volgt een algemene oproep, een hart onder de riem voor iedereen die het maar wil horen. Die oproep kan, als je hem losmaakt van de rest van de psalm, wel een doodoener worden. Als je verdrietig bent of ziek, of helemaal alleen, en iemand zegt dat je gewoon moet wachten en dapper moet zijn... Dat slaat de plank mis. Maar als diegene zelf in de ellende heeft gezeten en over die periode over en tot God kan spreken, dan wordt het een ander verhaal. Dan wordt het ervaringswijsheid van iemand die heeft meegemaakt dat God zijn licht, zijn behoud was. Van zo iemand kan je dat wel aannemen!

? Heeft u zo'n inspirerend iemand in uw omgeving, die u vanuit zijn of haar geloof kan bemoedigen? Of kunt u zelf zo iemand zijn voor een ander?



Koffie panna cotta met karamelsaus, een heerlijk dessert voor 6-8 personen

Week de gelatineblaadjes in koud water. Schenk de melk en 400 ml slagroom in een steelpan en roer 50 gr suiker, de oploskoffie en het merg van het vanillestokje erdoor. Verwarm het mengsel al roerende met een garde en breng het tegen de kook aan. Neem de pan van het vuur. Knijp de blaadjes gelatine uit en roer ze door het warme mengsel tot ze zijn opgelost. Giet de panna cotta in de vorm of glazen en laat deze 4-5 uur in de koelkast opstijven.

Maak voor het serveren de karamelsaus.

Strooi de rest van de suiker in een koekenpan met dikke bodem. Laat de suiker langzaam smelten boven laag vuur en roer vooral niet in de pan. Neem de pan van het vuur zodra de suiker vloeibaar en lichtbruin is. Verwarm ondertussen in een steelpan de rest van de slagroom. Schenk de warme slagroom beetje voor beetje en al roerende met een garde door de karamel. Als de karamel wat te hard geworden is, zet u de pan terug op het vuur en verwarmt u de saus langzaam al roerende tot de harde karamel weer is opgelost. Maak de koffie panna cotta af met wat geschaafde krullen chocolade.

INGREDIËNTEN

- 6 blaadjes gelatine
- 400 ml volle melk
- 525 ml slagroom
- 250 g kristalsuiker
- 2-3 el oploskoffie
- merg van 1 vanillestokje
- stukje pure chocolade

EXTRA NODIG

- grote puddingvorm of kleine limonadeglazen

VRIJDAG 4 DECEMBER 2020

Lezen: Johannes 8: 12-18

Ik ben het licht voor de wereld.' - Johannes 8: 12

Dat zal toch even slikken geweest zijn voor de farizeeërs. Ze hadden toch al geen hoge pet van Jezus op en nu presenteert Hij zich ook nog als het licht voor de wereld. En dus komen ze in protest: wat u zegt, zegt u over uzelf. Maar dan pakt Jezus het stokje weer over en plaatst alles in een ander perspectief. Waar het ten diepste om draait is de vraag hoe je naar mensen kijkt. Doe je dat met een blik van veroordeling, zoals kort hiervoor de farizeeën keken naar de vrouw die ze wilden laten stenigen vanwege overspel? Of kijk je met de blik van iemand die hoopt dat de ander opnieuw kan beginnen? De blik van Jezus, het licht voor de wereld, die mensen uit het donker haalt en in het volle licht wil zetten.



Kent u iemand over wie mensen zich een oordeel gevormd hebben? Hoe kunt u anders naar deze persoon kijken?

ZATERDAG 5 DECEMBER 2020

Lezen: Prediker 9: 1-10

Geen mens kan in de toekomst zien. Hij weet alleen dat ieder mens hetzelfde lot wacht. - Prediker 9: 1

Prediker relateert vrijwel alles. Het is allemaal lucht en leegte. We leven op de golfslag van de tijd. Beroemde en vertrouwde woorden, die we in 2020 maar al te zeer herkennen. Vandaag zegt Prediker het kernachtig: "Geen mens kan in de toekomst zien" en "alle mensen treft hetzelfde lot." Dat lezen we op een dag, die voor vele landgenoten geen feestdag kan zijn, omdat het koloniale verleden onze racistische inslag nog steeds bloot legt. Geef licht! Dat is nu nog steeds hard nodig. Willen wij, zoals Prediker vraagt, het goede leven met elkaar delen en zo lichtdragers zijn, dan zullen we er met elkaar hard aan moeten werken. Genieten kan alleen maar, als we dat met elkaar doen en elkaar dat gunnen.



Zouden we als gelovigen niet veel meer moeten opkomen voor de noodkreet van landgenoten, die gebukt gaan onder onze koloniale erfenis?





"Geloven ontstaat vooral op het moment
dat je deelt met mensen om je heen"

Hiltje

Uit Ik ben geliefd

ZONDAG 6 DECEMBER 2020

Lezen: Jesaja 40: 1-11

Zie hier God, de HEER!
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
- Jesaja 40: 10



Met hoofdstuk veertig begint een nieuw deel in de profetie van Jesaja. Het opschrift in de oude Latijnse vertaling boven dit hoofdstuk slaat de spijker op z'n kop: 'het boek van de vertroosting van Israël'. Hoofdstuk 40 opent met de prachtige woorden: 'Troost, troost mijn volk, zegt jullie God' (vs 1). De bekende musicus G.F. Händel heeft dit ontroerend verklankt in de opening van zijn Messiah.

Namens God troost de profeet het volk dat zucht onder de ballingschap. Niet omdat het allemaal nog wel meevalt. De profeet weet maar al te goed dat wij zijn als gras dat verdort en als een veldbloem die verwelkt. Je proeft in deze woorden het defaitisme van vervlogen hoop. Misschien herkent ook u dit wel.

Tegenover de moedeloosheid van teleurstelling spreekt de profeet van troost omdat God komt. Met kracht, zijn arm zal heersen! Hij baant een pad door de wildernis. Het is Advent. Dat geeft hoop.

? Wat geeft u hoop?



Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

Lied 999: 1



Luister het hele lied op
petrus.protestantsekerk.nl/mijnlichtmijnkracht
en lees de toelichting bij het lied.

Knutselen met kinderen

Kopieer deze bladzijde of trek de gloeilampen over op gekleurd papier. Knip ze uit en maak een mooie slinger van licht.



Overgenomen uit: Geef licht! Samen thuis advent vieren. Een initiatief van Daarom Kerst!, Kids in Actie en Kind op Zondag (2019)

MAANDAG 7 DECEMBER 2020

Lezen: Marcus 4:13-25

Je steekt toch geen lamp aan om hem onder de korenmaat te zetten of onder een bed weg te brengen? - Marcus 4: 21

Jezus geeft uitleg over de gelijkenis van de zaaier. Over verschillende soorten grond. En Hij vervolgt met beelden: over een lamp, over wat aan het licht moet komen. Het komt erop aan. Luisteren we echt naar Gods woorden van heil en leven? Wat is er verborgen in ons hart, hoe kunnen wij een licht zijn voor anderen? En tenslotte: hoe wij oordelen over anderen, zo zal ook over ons geoordeeld worden. Alles verwijst naar de gerichtheid van ons hart: waar ben je mee bezig, hoe leef je en zoek je in alles Gods licht en zijn Woord? De focus ligt bij Hem, bij het volgen van Jezus. Niet bij je dagelijkse besommeringen of materiële zaken. Niet bij wat anderen vinden of wat jij van anderen vindt. 'Het Woord horen en het aanvaarden'. Alleen zo draag je vrucht, werken de woorden door in je dagelijks leven.

? Wat zou u vandaag kunnen doen om een licht door te geven aan anderen?

DINSDAG 8 DECEMBER 2020

Lezen: Jesaja 58:1-10



Dan breekt je licht door als de dageraad. - Jesaja 58:8

We zitten in de donkere dagen voor kerst. Misschien komt verdriet extra op je af of zijn er spanningen in je familie. Een kinderkerstliedje zingt: 'Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.' Maar hoe leef je dat licht? Door kerstdiensten te bezoeken? Een kerstconcert te organiseren? Dat kan helpen. De Heer laat echter via Jesaja weten dat het Hem om meer te doen is. Israël hield zich aan alle feest- en vastendagen, maar God wijst hen ook op hun verantwoordelijkheid dichtbij. Vers 7: deel je eten, je kleding en zelfs je huis met de armen in je buurt. Zorg voor je familie en je medemens. Dat geldt ook voor ons. Tijdens Kerst, maar ook het hele verdere jaar. Dan breekt Gods licht door jouw leven.

? Hoe kunt u een licht zijn voor anderen, bijvoorbeeld voor uw eigen familie, vrienden of burens als er spanningen zijn?



Mensen kijken in het donker
naar een wereld vol verdriet.
Steek een kaars aan, die vertelt je
van het licht dat je straks ziet.
Het wordt anders,
het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij
en voor iedereen op aarde.
Het wordt Kerst. God is dichtbij.

Gerard van Amstel /
Greet Brokerhof- van der Waa

WOENSDAG 9 DECEMBER 2020

Lezen: Marcus 1: 1-15

De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. - Marcus 1: 15

Waar denkt u aan bij het koninkrijk van God? Mensen in Jezus' dagen dachten aan iets groots met wereldwijd bereik. Intussen begon het kleiner dan gedacht. Het kwam nabij in een Kind, die zich als dertigjarige met ons liet dopen. Als teken van zijn dood en opstanding, die ons leven en overvloed beloven. Daarbij klonk zijn roep: Kom tot inkeer! Geef toe dat je het hiervan hebben moet! In de wereld van toen was het minder dan een peanut. Klein als een mosterdzaadje. Zo is het nog altijd. Het houdt iets knulligs en onbenulligs. Je kunt het afdoen als dwaasheid. Maar dringt zijn zachte stem tot je door dan weet je: dit is het beste nieuws ooit! Er opent zich een koninkrijk waar ieder ander rijk bij in het niet valt.

? Wat doet dit goede nieuws met u?

DONDERDAG 10 DECEMBER 2020

Lezen: Matteüs 4: 18-25



Hij zei tegen hen: 'Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.' - Matteüs 4: 19

Jezus trekt rond om de mensen te vertellen over God, maar dat doet Hij niet alleen. Als een leermeester heeft Hij leerlingen. Zij trekken steeds met hem mee en kunnen zo de kunst afkijken: hoe leeft Hij, hoe betreft Hij zijn leven op God? Het is normaal dat een leerling zijn leermeester uitkiest. Je vraagt jezelf af van wie je het meest zult leren en bij hem sluit je je aan. Maar deze meester kiest zijn leerlingen uit. Hoogst ongebruikelijk. En precies daarin laat Jezus zien hoe Hij op God betrokken is. Want zo gaat God met mensen om: Hij ziet ze al en kent ze voordat ze ook maar aan Hem kunnen denken. Voor mondige en zelfstandige mensen is dat een drama: ik bepaal toch zeker zelf wel... Maar voor God is ons antwoord genoeg: Hij nodigt ons uit op zijn feest en wij hoeven 'alleen maar' te komen.

? Voor de een geeft het rust om te weten dat God eerst voor u kiest in plaats van andersom. De ander wordt er juist kribbig van. Wat doet het met u? En kunt u zich ook inleven in de andere positie?



Kourabides – Griekse kerstkoekjes

Hak de amandelen fijn met een groot keukenmes (of heel kort met een blender) en rooster ze in een droge koekenpan op een redelijk hoog vuur, gedurende een paar minuten.

Laat de amandelen even afkoelen, anders brand je je vingers bij het kneden. Meng alle ingrediënten, behalve de poedersuiker, in een mengkom en kneed tot een stevige bal. Laat het deeg afgedekt minstens dertig minuten rusten in de koelkast.

Verwarm hierna de oven voor op 165 graden. Haal het deeg uit de koelkast en neem een stukje ter grootte van een kleine walnoot. Vorm er een balletje van en plat het af in de vorm van een tuinboon. Of maak er een rolletje van dat je ombuigt tot een half maantje. Herhaal totdat al het deeg op is en bak de koekjes in ongeveer 15 minuten gaar. Laat ze afkoelen en bestrooi ze dan rijkelijk met poedersuiker.

U kunt de koekjes prima een paar weken in een afgesloten bakje bewaren.

NODIG VOOR ONGEVEER 30 KOEKJES

- 100 gram amandelen
- 150 gram bloem
- 75 gram suiker
- 75 gram boter op kamertemperatuur
- 1 el. rozenwater of sterke drank
- ½ zakje bakpoeder
- 1 zakje vanillesuiker
- 1 snufje zout
- poedersuiker

VRIJDAG 11 DECEMBER 2020

Lezen: Matteüs 5 vers 13-16

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen. - Matteüs 5: 16

Jaren terug reisde ik voor de kerk in het Amazonegebied. Op bezoek bij een familie kwam de kruidenier langsvaren. Hij had zout bij zich. De hele familie reageerde heel blij en opgelucht. Zout is van levensbelang. Altijd al geweest. (Ons woord salaris is afgeleid van sel = latijn voor zout) Maar zeker niet vanzelfsprekend, zo zag ik. Wij vinden alles maar gewoon. Voor het kleine hebben we geen oog. Licht is ook zo iets. Licht vertegenwoordigt geen waarde. Alles kost geld, behalve zonlicht. Jezus noemt ons mensen als licht en zout der wereld. Is dat nu alles? Schouderophalend horen we het aan. Gelovig zijn én gelovig handelen maken de tongen niet los. "So what?" God vraagt geen grootse dingen van ons. Slechts eenvoud én volharding. Advent en Kerst maken dat zichtbaar.



De weg van het geloof, waarin ons "niets" voor Hem juist alles is: hoe maken we dat waar?



ZATERDAG 12 DECEMBER 2020

Lezen: Matteüs 19 vers 1-26

Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden. - Matteüs 19: 17

"Christen-zijn in deze wereld is ongeveer even onmogelijk als koorddans in een dwangbuis", aldus Søren Kierkegaard. We willen zo graag lichtdragers zijn. Maar we kunnen het wel vergeten. We horen het Jezus tot onze verbijstering zeggen: "Ingaan in het goede leven met God is net zo onmogelijk als een kameel, die kruipt door het oog van een naald". Uitlegkundigen wijzen erop, dat Jezus het ook echt zo heeft bedoeld. Maar Jezus zegt ook: "Leef naar Gods geboden!" Meer hoeft niet. Volmaakt worden is uitgesloten. Dat brengen we niet op. Hoeft ook niet. Het is een verademing uit te zien naar Hem, die deze geboden vervulde en door het oog van de naald van de dood kroop. Het kan dus blijkbaar toch!



Wat zou u antwoorden op de vraag hoe u in de geest van de tien geboden probeert te leven?



geef licht

'Goedheid is sterker
dan slechtheid, liefde
is sterker dan haat,
licht is sterker
dan duister, leven
sterker dan dood.
Hoopvol zijn wij sinds
Hij ons liefhad.'

Desmond Tutu

ZONDAG 13 DECEMBER 2020

Lezen: Jesaja 65: 17-25

Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. - Jesaja 65: 24



Jesaja 65 behoort tot het derde deel van de profetie. Hierin richt de profeet zich tot het volk dat uit de ballingschap is teruggekeerd. In de allerlaatste hoofdstukken gaat het over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (vs 17). God zal zijn volk zegenen. Niemand zal dan te vroeg sterven, huizen worden niet meer leeggeroofd en men zal genieten van de opbrengst van het land. Zaken die een mens diep bezig houden komen in een ander licht te staan.

Het bijbelwoord van deze zondag moet je goed op je in laten werken. God is niet zo verheven dat Hij geen aandacht heeft voor de nood van mensen. Hij is niet slechthorend. Nee, Hij hoort en antwoordt al voordat je tot Hem roept, en verhoort terwijl je nog spreekt. Gehoord worden, dat wil elk mens. Deze adventszondag leert ons dat God hoort en ons al voor is met zijn reactie. Immanuël: God met ons!

? Voor wie kunt u vandaag bidden?



Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.



Lied 1005: 1

Luister het hele lied (in het Engels) op
petrus.protestantsekerk.nl/longingforlight



AAN DE SLAG

- Verwarm de restjes kaarsvet au bain marie. Zorg dat je vooraf oude lonten en zwarte stukjes hebt verwijderd.
- Zet de lonten in de mal en giet voorzichtig het kaarsvet erbij, tot bijna de hoogte dat je de kaars wilt hebben. Houd de lont vast terwijl je het kaarsvet giet. Na 1 à 2 minuten is het kaarsvet voldoende gestold en kun je de lont loslaten. Klem de lont nu vast tussen twee sateprikkers of wasknijper die je over de mal legt.
- Na een paar uur kan het zijn dat er een kuiltje in het kaarsvet zit. Vul dit voorzichtig op met warm kaarsvet en doe er gelijk een klein laagje bovenop, zodat je een mooie, egale bovenkant krijgt.

Kijk voor een instructiefilmpje op kerkinactie.nl/kerst

Kaarsen maken

BENODIGDHEDEN

- Kaarsvet - zoals oude stompjes van kaarsen, kaarsen die krom zijn getrokken of andere resten van kaarsen. Verwijder de zwarte resten, zodat je schoon kaarsvet hebt.
- Lonten voor kaarsen
- Mallen om de kaarsen in te maken. Bv. waxinelichthouders, een maatschep of toiletrollen.
- Sateprikkers of wasknijpers - hier ga je straks de lonten mee vastzetten.

MAANDAG 14 DECEMBER 2020

Lezen: Handelingen 2: 43-47

.... en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. - Handelingen 2: 47

Na Pinksteren breekt de beweging van de volgelingen van Jezus door in de wereld. Het begint met een explosie van vreugde: tekenen en wonderen, ontzag, samen delen en samen vieren. Geen wonder dat dat aantrekt. De eerste gemeente verspreidt een goed gerucht. En God zelf voegt dagelijks mensen toe. De kerk is niet ons idee, maar Gods zaak. We hoeven niet te somberen over de kerk. Ook nu is er alle reden tot vreugde, want God geeft ons zijn liefde en trouw; dat is van alle tijden. Hoe is de kerk vandaag de dag een vreugdevolle gemeenschap? Staan we goed bekend? Lang niet altijd en overal. Er zijn mensen beschadigd geraakt door kerk en kerkmensen. Dan is het goed de lange weg met hen te gaan: geduldig en nederig, maar nooit zonder vreugde.

? Wat geeft u vreugde in uw geloof?



DINSDAG 15 DECEMBER 2020

Lezen: Marcus 10:13-16

Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. - Marcus 10: 14

Kinderen kunnen zich zo heerlijk verwonderen over een vlinder. Of genieten van een ijsje. Met een open hart. Ze leggen nog vol vertrouwen hun hand in de hand van hun vader. In het Midden-Oosten worden kinderen in het algemeen als zegen gezien. Ze brengen nieuw leven, creativiteit en hoop. Vanuit Jeruzalem terug in Nederland valt me op dat kinderen hier vaak 'normaal' moeten doen. Goed meedoen op school, netjes stil zitten in de kerk. In de tekst van vandaag zien we dat de discipelen kinderen lastig vinden. Ze willen rust om zelf goed naar Jezus te kunnen luisteren. Jezus wijst de discipelen terecht: 'Zoals kinderen in het leven staan, alleen zo kom je Gods Koninkrijk binnen!' Geniet dus van een vlinder. Een maaltijd. Met een open hart. Leg vooral ook vol vertrouwen je hand in de hand van je hemelse Vader!

? Hoe kunt u vandaag genieten van de goede dingen die God u heeft gegeven en Hem daarvoor danken?

A photograph of a sunlit forest. The sun is high in the sky, creating a bright, hazy atmosphere. Rays of light filter through the trees, creating a dappled effect on the ground. The foreground is a field of tall grass, slightly out of focus. The overall mood is peaceful and hopeful.

hopen en uitzien naar het licht,
hopen, weten dat het kwade zwicht,
hopen, Christus komt, het ware licht.

Lied 465

WOENSDAG 16 DECEMBER 2020

Lezen: Lukas 9: 1-9

Daarna zond Hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen - Lucas 9: 2

Advent is vol verwachting uitzien, én vol verwachting erop uitgaan. Om door te geven wat je ontdekte, uit te delen wat je ontving. Het koninkrijk van God wil niet worden opgesloten in instituten, veilig afgeschermd van de boze wereld. Dan zingt het Evangelie op den duur alleen nog rond achter dichte deuren en sterft het vroeg of laat een langzame dood. Naar Jezus' eigen bevel wil het als een lopend vuurtje over de wereld gaan, van stad tot stad en van hart tot hart. Via getuigende tongen en uitgestoken handen. Of iedereen daarop zit te wachten? Nee, voorspelde Jezus al. En toch: Ga! Want via uw mond laat Hij bij mensen Zijn licht opgaan, via uw hand verrast Hij mensen met Zijn heil. Doen wij het onze, dan zal blijken dat Gods koninkrijk geen aflopende zaak is, maar zich eindeloos uitbreidt.



Opdracht: Bid eenvoudig dat u elke dag Gods licht verspreidt en het goede deelt.

DONDERDAG 17 DECEMBER 2020

Lezen: Lukas 13: 18-21



En opnieuw zei hij: 'Waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken?' - Luc. 13: 20

Jezus spreekt veel in gelijkenissen. Hij maakt onbekende dingen duidelijk met behulp van bekende dingen. In dit geval zijn dat een zaadje waar een struik uit groeit en zuurdesem waardoor van meel brood gemaakt kan worden. Die bekende dingen laten zo een kenmerk zien van het koninkrijk waar Jezus over wil vertellen. Dat het een oase is waar je thuis kunt zijn en dat een klein beetje ervan al genoeg is voor velen. Dat is nog niet zo eenvoudig. Want een mosterdstruik heeft niet iedereen in de tuin staan en zuurdesem heeft niet iedereen in de keukenkast. Daar ligt een uitdaging voor ieder die in het voetspoor van Jezus het goede nieuws van Gods koninkrijk wil delen. Want als je stoffige beelden gebruikt in je gelijkenis, uit grootmoeders tijd, ga je haast geloven dat het koninkrijk ook zo is.



Waarmee zou u het koninkrijk van God vergelijken? En waarom?



Anis Gul (17) woont in vluchtelingenkamp Kara Tepe op Lesbos. Twee jaar geleden vluchtte ze met haar ouders, zus en drie broers uit Afghanistan.



"Ik ben gevlucht omdat ik in vrede wil leven, naar school wil en mijn dromen wil waarmaken. Veel geld of een duur huis hoef ik niet, als ik maar bij mijn familie kan zijn. Hier op Lesbos ga ik naar school en volg ik allerlei lessen. Ik vind het leven niet altijd makkelijk. 's Nachts denk ik vaak na over mijn toekomst. Ik wil graag mensen helpen, als dokter, lerares, het maakt niet uit. Ik hoop dat er ooit geen oorlog meer is en mensen niet meer hoeven vluchten. Dat er overal vrede is."

Met uw steun helpt Kerk in Actie vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding en onderwijs. Doe mee en geef licht! kerkinactie.nl/kerst

VRIJDAG 18 DECEMBER 2020

Lezen: Psalm 34: 4-9

***Proef, en geniet de goedheid van de Heer,
gelukkig de mens die bij hem schuilt. - Psalm 34: 9***

'Wie leven in het licht, reeds straalt op hun gezicht, de morgenglans der eeuwigheid', zingt een lied. Geen hippe taal, maar wel precies waar het in Psalm 34 om gaat en wat David heeft ontdekt. Wie leeft in het licht van God, daar zie je iets aan, die straalt van vreugde. En dus roept hij op om hetzelfde te gaan ontdekken wat hij heeft ervaren: proef maar, geniet van de goedheid van de Heer. Dat is geen recept tegen ongeluk, het voorkomen van ongemak in je leven. Maar bij de Heer is het zo goed toeven, dat het wel boven alles uit gaat. Er verschijnt een glans op je gezicht, omdat je beseft: hier is het leven te vinden.

? Op welke momenten in uw leven herkende u iets van de woorden van David?

ZATERDAG 19 DECEMBER 2020

Lezen: Matteüs 20: 1-16

***Zo zullen de laatsten de eersten zijn
en de eersten de laatsten. - Matteüs 20: 16***



Alweer zo'n wonderlijke gelijkenis van Jezus. We hebben al zo'n verschrikkelijke moeite om verdienste en bezit een beetje rechtvaardig te verdelen. Politieke partijen maken zich hiervoor sterk. Zij willen ook lichtdrager zijn en het goede leven zo eerlijk mogelijk verdelen. Misschien dus toch niet zo'n sterk verhaal van Jezus? In een wereld waarin Musk met zijn geld geen raad weet en maar naar Mars vliegt, zijn er een miljard(!) mensen die iedere dag niet weten of ze het einde van die dag wel zullen halen. Jezus wil iets heel anders zeggen. Geen mens heeft een streepje voor op de ander. De theoloog Kohlbrugge zei: "Voor God liggen we allen op één hoop." Jezus trok een streep door de dood van ons allen en onderstreepte Gods vergeving. En nu is het Advent: Heer, dat Koninkrijk van U.....hoe lang nog?

? Jezus zegt in deze gelijkenis, dat onze werkelijkheid door God op zijn kop wordt gezet. Licht en donker, goed en kwaad, laatsten en eersten. Welke consequenties in ons dagelijks leven moeten wij vanuit ons geloof trekken uit deze boodschap?



Geef licht!

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten.

Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen?

Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingkind.

In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. Met de kerstcampagne van Kerk in Actie helpen we

kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op een betere plek te krijgen.

kerkinactie.nl/kerst

ZONDAG 20 DECEMBER 2020

Lezen: Lucas 1: 26-38

Maria zei: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' Daarna liet de engel haar weer alleen. - Lucas 1: 38



Maria heeft in de protestantse traditie lange tijd een wat stiefmoederlijk bestaan geleden. De laatste jaren is er ook in protestantse kring meer aandacht voor 'de moeder Gods'. Ook voor protestanten is zij steeds meer een bijzondere vrouw die licht verspreidt. Het bijbelwoord van deze zondag is hier een voorbeeld van. Het is een lichtbron voor elke gelovige. De engel Gabriël verschijnt en brengt haar een ongelooflijke boodschap: zij is zwanger van Jezus, de Zoon van de Allerhoogste. Ik weet niet hoe u op hierop gereageerd zou hebben. Maria stelt zich beschikbaar voor God: 'laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd' (vs 38). Deze open houding is de energiebron voor het verspreiden van licht. Je openstellen voor God. Bereid zijn om de weg te gaan waarop Hij je roept. Gabriël bezocht Maria maar even. Na haar belijdenis moest ze alleen verder. Misschien herkent u deze eenzaamheid wel.

?

Lees Lied 740, *Maria heeft ontvangen*. In welke regels van dit lied is Maria een lichtend voorbeeld voor u?



Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Lied 601: 1

Luister het lied op

petrus.protestantsekerk.nl/lichtdatonsaanstoot

Kerstverhaal

Midden in de nacht gaat de telefoon. De jonge dominee neemt op. "Spreek ik met de dominee?", klinkt het. "Ja", antwoordt de dominee met een benepen stemmetje. Lieve hemel, gaat het door hem heen. Een verkeersongeluk of...? "Dominee, u spreekt met de kapper aan de overkant. U moet meteen naar de kerk komen, er zijn jongelui uw kerk binnengedrongen. De koster krijg ik niet wakker."

Lees het hele verhaal op petrus.protestantsekerk.nl/kerstverhaal

...of scan deze QR-code.



MAANDAG 21 DECEMBER 2020

Lezen: Jesaja 52: 1-10

Hoe welkom is de vreugdebode...die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 'Je God is koning!' - Jesaja 52: 7

Een hoopvol bericht vandaag. God ziet naar zijn volk om en zegt: 'Hier ben ik'. God bevrijdt zijn mensen uit de ballingschap. Sta op, kom in beweging! Het volk hoeft niet langer met gekromde rug door het leven te gaan, gebukt onder de onderdrukkers. Het is nu de tijd van vrijheid en een nieuw begin. Door eigen schuld zat het volk vast, verdreven van huis en haard - maar God ontfermt zich. Hoe welkom is de vreugdebode die dit aankondigt. Gejubel klinkt op, want God troost en begint opnieuw. Zo is het ook als we straks Kerst vieren: het feest van het licht in de duisternis. Het begint klein, bij de geboorte van een kind. Maar de hemel breekt open en de engelen zijn de vreugdeboden: de Redder is geboren! De herders breken uit in jubel.



Lees en zing lied 444



DINSDAG 22 DECEMBER 2020

Lezen: Romeinen 14:13-18

Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. - Romeinen 14: 17

Vroeger begreep ik dit bijbelgedeelte niet. Moet je bij alles wat je doet altijd naar anderen kijken? Word je dan niet een slaaf van wat anderen vinden? Van een orthodox-joodse vriendin in Jeruzalem leerde ik dat dit een belangrijk principe is waar zij dagelijks mee leeft: 'Als je niet zeker weet of iets koosjer is, laat je het staan. Zo zit je altijd veilig en kan een ander zich optrekken aan je positieve beslissing.' Hierbij geldt dus: 'goed voorbeeld doet goed volgen' en 'samen sterk'. Zonde vermijden doe je dan niet uit slaafsheid, maar uit liefde tot elkaar en tot God. Want eten en drinken zijn niet belangrijk in het koninkrijk van God. Wel gerechtigheid, vrede en vreugde. Kies je bewust het goede, dan zul je Gods vrede door de Heilige Geest ervaren in je keuzes. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.



Welke keuzes kunt u vandaag maken die een ander helpen dichter bij God te komen?



Goede God,
uw licht is gaan schijnen in deze wereld.
We danken U voor Jezus
die midden in de chaos van dit bestaan kwam.
U kwam naar ons, U bent geen ver-weg-God ergens daarboven.
We danken U dat er hoop is voor deze wereld,
en voor de engelen die over vrede zongen.
We verlangen naar die vrede en bidden erom, ook vandaag.
We danken U dat we kerstfeest kunnen vieren.
We danken voor mensen om ons heen,
voor warmte, voor voedsel.
We bidden U voor hen die zich alleen en verloren voelen,
die niet genoeg te eten hebben.
We bidden U: laat dit kerstfeest een goed feest worden,
dankbaar voor uw licht en liefde
en verbonden met mensen om ons heen.

Amen

Nynke Dijkstra-Algra
Uit Volg de sterren

WOENSDAG 23 DECEMBER

Lezen: 2 Thessalonicenzen 1: 1-12

God is inderdaad rechtvaardig... - 2 Thessalonicenzen 1: 6

Een ongekend groot compliment! Dat is het wat Paulus de gelovigen in Thessalonica geeft. Wij zijn dat in de kerk niet zo gewend. Dat is jammer, want je prijst er God mee! Bovendien: een terecht compliment versterkt. Juist in de verdrukkingen hemelde Paulus hen op: jullie geloof groeit, jullie liefde wordt groter en jullie zijn standvastig en trouw onder de vervolgingen. Is dat ook nu niet de beste remedie om elkaar aan te vuren het vol te houden? Geloven kan leiden tot lijden. Talloze broeders en zusters weten er ook nu van mee te praten. Goed om te horen dat de toekomst niet aan de onderdrukkers is, maar aan de onderdrukten. Bij de komst van Christus worden de rollen omgekeerd. Naast huiver geeft deze adventsverwachting ook hoop. Iemand schreef ooit: christenen zijn mensen met een binnenpretje.

? Aan wie zou u zo'n compliment willen geven?

DONDERDAG 24 DECEMBER 2020

Lezen: Jakobus 2: 1-17



Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: 'Heb uw naaste lief als uzelf,' dan handelt u juist. - Jakobus 2: 8

Jakobus is verontwaardigd over mensen die zich christen noemen, maar verder weinig van Jezus Christus laten zien. Jezus maakte geen onderscheid tussen mensen op grond van uiterlijk of bezit. Kinderen, mannen, vrouwen, waar dan ook vandaan: Jezus zag ze en sprak met hen. Daarmee liet Hij zien wie volgens hem zijn naaste was: ieder die op zijn weg kwam. Hij vertelde hier ook over in een gelijkenis: zelfs een Samaritaan kan je naaste worden! Zo toonde Jezus in zijn daden en woorden de rechtvaardigheid van God.

Jakobus roept op om net als Jezus zo naar andere mensen te kijken. Kijk niet naar hoe een ander anders is dan jij. Kijk vooral ook niet naar wat iemand 'waard' is op het gebied van de economie, of van de schoonheid. Kijk naar de ander als iemand van wie God houdt, zo iemand ben jij zelf immers ook.

? Hoe kijkt u naar de ander?

Geef Mij



Vader,
geef mij licht in mijn handen
om uit te delen,
licht in mijn ogen
om een lach te ontlocken,
licht in mijn oren
om uw stem te vernemen,
licht in mijn hartstocht
om liefde te zijn,
licht in mijn denken
om uw dag te zien dagen,
licht op mijn schouders
om vrede te dragen,
licht op mijn hoofd
om een teken te zijn,
licht in mijn lied
om uw goedheid te eren,
licht in mijn tranen
om mensen te troosten,
licht in mijn hart
om een licht te zijn.

Jaap Zijlstra
Uit *Medemens 1*



VRIJDAG 25 DECEMBER - EERSTE KERSTDAG

Lezen: Lucas 2:1-14

Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 'wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen.' - Lucas 2: 9 en 10

Kerst is het feest van het licht. Lucas vermeldt heel nadrukkelijk dat het nacht is. Niet slechts uit historische interesse, maar om ook de geestelijke situatie te karakteriseren. Midden in de donkere nacht verschijnt opnieuw een engel. God komt in het duister van deze wereld. In de duistere oerchaos roept God het licht te voorschijn (Gen. 1:2,3). De schepping herhaalt zich in de kerstnacht. In de chaos van het leven schept God licht. Heel concreet door zelf af te dalen in het donker en licht te ontsteken. De herders zijn overrompeld. De engel zet hen weer op benen: wees niet bang! Er is goed nieuws te vertellen. Gods licht is sterker dan de diepste duisternis!

Dit goede nieuws is niet slechts voor een select groepje gelovigen, maar voor heel het volk. Geen christelijk feest wordt zo wereldwijd gevierd als Kerst. En terecht: Kerst is het feest van licht dat ieders leven licht wil maken. Ook dat van u!

?

Ontsteek op dit kerstfeest een extra lichtje (kaars) voor de kerstengel, als herinnering aan zijn oproep om uw leven te zien in Gods licht en om dit licht te verspreiden in uw directe omgeving.



Kindje van vrede, dat op ons wacht,
jij bent gekomen als dauw in de nacht.

Parel van liefde, kwetsbare held,
jij bent gekomen als dauw op het veld.

Vindplaats van liefde, dauwdruppel, kind,
jij laat je vinden door wie je bemint.

Kindje van vrede, leer ons te zijn
vindplaats van liefde in deze woestijn.





Protestantse
Kerk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Colofon

De adventskalender 2020 *Geef licht! Het goede leven samen delen* is een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland, mede mogelijk gemaakt door Kerk in Actie en Jong Protestant.

Samenstelling en redactie

Xander de Rooij, Tineke van der Stok,
Jan Verhage, Riejan de Winter

Vormgeving

Ladenius Communicatie / Lennart Engelsma

Druk

Habo DaCosta, Vianen

Beeld

Kerk in Actie, Protestantse Kerk, ANP,
Niels Wenstedt, Xander de Rooij, unsplash.com

Bronvermelding

Bijbelteksten: Nieuwe Bijbelvertaling,
©2004/2007, Nederlands Bijbelgenootschap
Liederen: Liedboek - Zingen en bidden in huis
en kerk, BV Liedboek (licentie L13264)
Gedichten, quotes en teksten uit:

- Ik ben geliefd! Geloofsverhalen van kinderen en jongeren, uitgave Jong Protestant (2019)
- Medemens 1, uitgave Kerk in Actie
- Volg de sterren, uitgave Protestantse Kerk
- Aan tafel! Samen koken, eten en delen, uitgave Kerk in Actie (2016)

De knutselideeën komen uit de volgende bronnen:

- Geef licht, samen thuis advent vieren, uitgave Kwintessens (2019)
- Kerstkrans: Ninja Floral Design (facebook.com/ninjafloraldesign)

Deze adventskalender hoort bij Petrus, het magazine met verhalen van geloof, hoop en liefde uit de Protestantse Kerk. Via petrus.protestantsekerk.nl kunt u gratis abonnee worden. Op deze site verschijnen ook wekelijks nieuwe verhalen.

Reageren op deze uitgave? Mail naar info@protestantsekerk.nl

Protestantse Kerk
in Nederland
Postbus 8504,
3503 RM Utrecht
Tel. (030) 880 18 80

